

Vijlenberg Kroegjesroute (10 km)

Rondwandeling van Eys (Herberg Bie de Tantes) naar Wahlwiller (Gasterij A Gen Kirk) en terug via Partij, Wittem en Cartils. Een gevarieerde wandeling, met niet al te veel hoogteverschil, hoewel er een lange klim tussen zit. We lopen over verharde en onverharde paden, over veldwegen, door weilanden en langs beekjes. Pauzeren kunnen we bij Gasterij A Gen Kirk in Wahlwiller of in Partij bij bakkerij lunchroom Meessen.

Startpunt Herberg Bie de Tantes

Met de rug naar de herberg steken we de straat over, gaan aan de overkant naar links en dan meteen rechtsaf de "Wezelderweg" in. We gaan met de bocht mee naar links. Na huisnummer 24 gaan we rechtsaf de "Zwarte Brugweg" omhoog. Bij de 3-sprong ("Taan-del") blijven we rechtdoor lopen. We verlaten Eys en gaan over de spoorbrug van het z.g. miljoenenlijntje en volgen het smalle verharde weggetje omhoog. Bij de 5-sprong (met kruisbeeld: "Eert Den Schepper") gaan we de 2^e weg rechts (richting Wahlwiller 0,8 km). Dit is een dalende weg. Bij de 3-sprong (links staat weer een kruisbeeld: "Gij die hier voorbij gaat. Denkt ook een ogenblik aan mij. Gelooft zij Jezus Christus") gaan we rechtdoor naar beneden. We gaan over de brug van de Selzerbeek en lopen bij de 3-sprong rechtdoor. We zijn nu in het wijndorp Wahlwiller. Bij de 3-sprong houden we rechts aan. Een weg naar rechts negeren we. Bij de T-splitsing (vóór de parkeerplaats) gaan we naar links en op de volgende T-splitsing naar rechts. Aan de overkant ligt Gasterij A Gen Kirk, waar we eventueel kunnen pauzeren.

Gasterij A Gen Kirk

Na de pauze gaan we, met de rug naar de Gasterij, linksaf. Bij de 3-sprong gaan we rechtdoor en lopen voor de kerk langs. We blijven nu rechtdoor lopen, alle zijwegen negerend. We passeren restaurant "t Klauwes." We steken de rijksweg over en gaan aan de overkant schuin naar rechts het geasfalteerde landweggetje in (verbodsbord). We komen in het gehucht Partij dat we helemaal uitlopen. Aan het einde daarvan in de bocht gaan we naar rechts richting tankstation dat we in de verte zien liggen. We gaan niet het eerste pad naar rechts (verbodsbord voor alle verkeer, behalve fietsers en bromfietzers), maar lopen het smalle pad achter het tankstation evenwijdig aan de rijksweg. We steken de grote weg over en aan

de overzijde, na een kort smal weggetje, gaan we de ventweg op (Wittemer Allee) naar links. We blijven rechts over het trottoir lopen. Na de kloosterkerk en "Gerarduskapel", gaan we de eerste straat rechts (v. Plettenbergweg). We gaan links lopen en gaan steeds rechtdoor omhoog via het wandelpad links van de rijksweg. Een graspad naar links negeren we. Boven bij de 4-sprong (rechts staat een kruisbeeld en links een herinneringsmonument) gaan we linksaf (rood en roodgeel paaltje). Dit is een mooie veldweg naar beneden. We passeren een oorlogsmonument en bij de 3-sprong er na (pad schuin naar links) gaan we rechtdoor, rode en zwarte route. We komen in het gehucht Cartils. Op de T-splitsing achter de driehoekige groenstrook met bomen) gaan we rechtsaf (richting Eys 2,1 km). Pad naar links (draaihekje) negeren. Na ca. 800 meter gaan we naar links onder het spoorwegviaduct door en volgen nu de rode route rechtdoor. We verlaten het bosgedeelte via een draaihekje en gaan de weilanden in en lopen in de richting van het bruggetje, waar we over de beek gaan. We verlaten het weiland door een draaihekje en op de verharde weg gaan we rechtsaf (rood en blauw paaltje). Bij de 4-sprong gaan we rechtdoor (links op de hoek staat een kruisbeeld: ("UW WIL GESCHIEDE")). Aan het einde van de straat gaan we op de T-splitsing rechtsaf en beneden bij de rijksweg weer links en na enkele meters zijn we terug bij herberg "Bie de Tantes", waar we kunnen nagenieten van deze heerlijke wandeling.