

Vijlenerberg Kroegjesroute

Een wandeling van Boscafé 't Hijgend Hert naar de gezellige Auberge Le Barbeau in het Belgische Sippenaeken en terug of andersom. De wandeling voert dus naar de Belgische kant van de Vijlenerberg. Je komt typische Limburgse holle wegen en dassenburchten tegen. Ook zijn er diverse schitterende vakwerkhuizen, vergezichten en panorama's te bewonderen. De rondwandeling is ca. 10 kilometer .

Boscafé 't Hijgend Hert'

Met de rug naar de ingang van boscafé 't Hijgend Hert' gaan we naar rechts. Bij de asfaltweg (Rugweg) naar links en bij de 2^e slagboom (na ca. 300 meter) naar rechts de groene route volgen. Bij T-splitsing links, groene route. Aangekomen bij een 4-sprong (houten slagbomen) oversteken en rechtdoor en omhoog blijven lopen. Steeds rechtdoor de groene route volgen. Bij de slagboom de asfaltweg oversteken en aan de overzijde na de slagboom naar rechts (we verlaten de groene route, wordt nu blauw). Bij de voorrangsbocht rechtdoor: "Zevenwegen-weg". Voorbij parkeerplaats "Zevenwegen", het eerste pad (holle weg) naar links naar beneden volgen tot aan de asfaltweg. Oversteken en naar links gaan, het smalle pad langs de asfaltweg. Dan eerste (gras) pad naar rechts inslaan (blauwe route). Dit pad blijven volgen. Voorbij de dassenburcht op de T-splitsing de veldweg naar beneden volgen, blauwe route. We komen voorbij de camping Cottesserhoeve en volgen de weg verder naar beneden. Bij 3-sprong rechtdoor, blauw. Ter hoogte van Hoeve Termoere (huisnummer 8A) pad naar links nemen. Dit pad gaat over in een trappenpad en aan 't einde van de trap (vóór het beekje) een smal pad naar rechts nemen. Dit pad gaat langs de Cottessergroeve en komt uiteindelijk bij een T-splitsing. Hier links afslaan en enkele meters daarna weer links (bord: doodlopende weg). Dit pad volgen we tot aan de camping Vieux Moulin. Hier is de grens en links zien we grenspaal no. 8 staan. Deze weg ca. 100 meter volgen tot er een weggetje naar rechts gaat. Hier steken we over een ijzeren bruggetje de Geul over en via nog een bruggetje de weg omhoog volgen richting kerk van Sippenaeken. Boven gekomen bij de kerk links en aan de overkant van de straat ligt Auberge Le Barbeau, voor een welverdiende pauze.

Auberge Le Barbeau

Met de rug naar Auberge Le Barbeau gaan we naar rechts. Steek de weg over en loop voor de kerk en het kerkhof langs. Volg de weg rechts naar beneden (roodwitte markering). Beneden over het ijzeren bruggetje en na ca. 100 weer een bruggetje over naar links. Bij volgende T-splitsing links aanhouden (markering:blauwe en groene rechthoeken op witte vlakken). Bij het verlaten van de camping staat rechts grenspaal no. 8. We zijn nu weer in Nederland. Volg nu een veldweg en ga kort vóór de markering aan de rechterkant links een smal pad in. Op de volgende T-splitsing niet richting brug doch rechts de weg omhoog lopen richting Cottesserhoeve (blauwe en geelblauwe route). Steeds rechtdoor blijven lopen, zijwegen en paden negeren. Deze veldweg weg slingert langzaam omhoog. Na ca.1,5 km vanaf de hoeve wordt een asfaltweg bereikt. Bij deze T-splitsing naar rechts. Na ca. 200 meter (in de bocht) het bospad naar rechts inslaan dat omhoog gaat (geelblauw en geelroute; wit met blauwe rechthoeken). Alle zijpaden negeren en bij kruising met de steen met de geelblauwe markering naar rechts gaan. en de blauwe, de rode en Geuldalroute volgen. Op 4-sprong naar links, GrensRouten 6. We blijven dit pad rechtdoor volgen en zien achtereenvolgens de Cooper-baanpaaltjes, 500m, 600m, 700m en 800 m. We steken de asfaltweg over, blijven nu de blauwe route en de GrensRouten 6 volgen en komen na ca.1 km over een slingerend pad terug bij Boscafé 't Hijgend Hert', waar we kunnen nagenieten van deze heerlijke wandeling.