



## **Het Pintje (Mechelen, hoofdstraat 25) – De Zwarte Ruiter (Gulpen, Markt 4) 14 km.**

**De wandeling start bij Hoeskamercafé t Pintje te Mechelen  
Een pittige en natuurlijke trip waarbij u kennis maakt met het Gulpdal. We  
doorkruisen de gehuchten Dal-Bissen, Schweiberg en Overgeul.**

### **Startpunt Café het Pintje ( Mechelen)**

1. naar links, de Hoofdstraat in. We gaan over 2 Geulbruggen.
2. Vóór hotel Hoeve de Plei gaan we rechtsaf.
3. Op de 3-sprong daarna gaan we linksaf, de doodlopende weg in (gele route). Na het laatste huis gaat de weg over in een veldweg en tevens ook holleweg. Waar de gele route via een stegelke naar linksgaat, blijven wij rechtdoor lopen. We gaan door een klaphekje (naast een groter hek). We lopen tussen de weilanden door met een schitterend panorama aan de rechterkant. Door een houten hekje komen we weer in een weiland. Na een korte, maar hevige klim komt weer in een nieuw weiland (open terrein). We gaan door het weiland iets naar rechts omhoog en lopen op het gras evenwijdig aan de bosrand. Als we ons even omdraaien, kunnen u genieten van het geweldige uitzicht over Mechelen en zien we aan de horizon de kerk van Vijlen. We gaan niet naar links het bos in, maar blijven het weide pad rechtdoor volgen tot aan een klaphekje (bordje: Zuid-Limburg Gulpdal). We lopen rechtdoor naar het bos aan de overzijde. We verlatende weilanden weer via een klaphekje.
4. Op de T-splitsing direct daarna gaan we rechtsaf. Op de volgende T-splitsing gaan we ook rechtsaf. We lopen nu langs de bosrand en blijven die volgen, alle zijpaden negerend, totdat we aan het einde van het bos komen. Op dit punt hebben we een fantastisch uitzicht op Vijlen, Partij, Eys en Wittem.
5. We gaan naar links het smalle pad in, dat flink daalt. Bij de 3-sprong rechtdoor blijven dalen. Het laatste stukje is zeer steil, wees dus voorzichtig!
6. Beneden op het dwarspad vóór het prikkeldraad gaan we rechtsaf. We volgen het smalle pad dat verder naar links draait en een mergelpad wordt.
7. Op het asfaltweggetje gaan we naar links. Bij het grasperkje met boom, bank en kruisbeeld houden we links aan (eigenlijk rechtdoor). We komen langs Hoeve de Bek. We nemen de middelste van de 3 wegen, richting Gulpen 1,2 km. (Oude Akerweg). Dit is de zwarte en groene route. We blijven steeds rechtdoor lopen. Bij een 4-sprong rechtdoor, groen paaltje. Later komt hier ook de gele route nog bij. We komen langs het busstation en volgen de gele, zwarte en groene route.
8. Tegenover huisnummer 25 gaan we de trappen naar beneden en lopen vóór de vijver langs en rechts van de bloemperken, richting centrum van Gulpen. We steken de rijksweg over via het zebrapad, komen weer langs de “twee bogen”, en zijn op het Marktplein. We steken de straat over en gaan naar het uitgangspunt van deze wandeling, Herberg de Zwarte Ruiter, voor een welverdiende versnapering.

### **Startpunt De Zwarte Ruiter (Gulpen)**

1. We vertrekken met de rug naar De Zwarte Ruiter en gaan naar rechts. We steken de straat over via de voetgangersoversteekplaats en lopen langs de kleine waterval van het riviertje de Gulp, waarachter tweebogen staan. We lopen nu langs café Neubourg de Marktstraat uit, naar de rijksweg Vaals-Maastricht. We steken deze over en gaan rechtdoor de Deken Schneiders straat in. Aan het einde gaan we rechts de trappenpartij op en slaan rechtsaf.
2. Na huisnummer 43 gaan we links omhoog het onverharde pad in, dat verderop een holle weg wordt. Het is een lange klim.  
*Holle wegen zijn ontstaan door afstromend regenwater. De boeren maakten dankbaar gebruik van deze geulen om met hun paard en wagen hun hogerop gelegen landerijen te bereiken. Hierdoor werd de geul nog dieper.*
3. Bovenaan gaan we op de verharde weg naar rechts. We passeren een wegwijk waarop een

doemdenkertekst staat. Iets verder hebben we rechts van ons een schitterend uitzicht over de omgeving. Rechts zien we Gulpen en links ervan Kasteel Neubourg.

**4.** Sla na de camping linksaf de Verlorenkostweg in. Ook hier weer een prachtig uitzicht. Op de voorgrond zien we het klooster van de H. Gerardus van Wittem. Na de afdaling wandelen we langs de Gerardushoeve. Na de groene ijzeren slagboom volgen we de onverharde weg met de bocht naar rechts omhoog, gele route. Eerst tussen de weilanden (links) en akkers (rechts) door en dan langs de bosrand. Rechts van ons is het Wageler Bos en links het Dunnenbos. We blijven steeds rechtdoor lopen (alle zijpaden negerend) en passeren daarbij een uit hout gesneden figuur die ons met een "Hallo" gedag zegt. Na weer een groene ijzeren slagboom komen we op een T-splitsing. Rechts staat een wegwijk, ter herinnering aan de R.A.F. piloten S.A. Somerscales en H.R. Poole, die hier op 23 april 1944 bij een bombardementsvlucht naar Duitsland zijn neergestort.

**5.** We gaan linksaf. We lopen langs het vijvertje van de golfbaan Gulpen-Wittem.

**6.** Op de T-splitsing met een eikenboom en een bank gaan we naar rechts (blauwe paaltje).

**7.** Op de 3-sprong gaan we naar links, in de richting van het clubhuis van de golfbaan. We lopen links van het gebouw de holle weg in (verbodsbord voorauto). We blijven dit dalende pad volgen. In de zomer zien we in de berm tal van bloemen, zoals o.a. Margriet, St. Janskruid, boterbloemen, fluitekruid etc. Recht voor ons op de heuvel zien we het gehucht Schweiberg.

**8.** Beneden bij de T-splitsing gaan we naar links (richting Mechelen 2,2 km.) We zijn nu in Dal-Bissen. Op de Y-splitsing direct daarna houden we rechts aan.

**9.** Ca. 100 meter verder gaan we naar rechts, een graspad in, tussen 2 weilanden door (groen en zwart paaltje). We verlaten het weiland na een trapje en het 2<sup>e</sup> stegelke (draaihekje).

**10.** We gaan op deze T-splitsing naar links. We passeren Hotel Vouwere.

**11.** Op de T-splitsing gaan we (tegenover huisnummer . 41) naar links.

**12.** Even verder, na huisnummer 37, gaan we rechts het trappenvoetpad omhoog en volgen het smalle pad achter de huizen. Via een hekje gaan we de weilanden in.

*Geniet nu maar eerst van het prachtige panorama. Van rechts naar links zien we in de verte: Hotel ons Krijtland in Eperheide, de kerk van Epen, camping de Rozenhof in Camerig, de kerk van Vijlen en bij helder weer helemaal links bovende daken van de huizen, de kerktoren van Mechelen.*

We lopen nu via diverse hekjes rechtdoor omlaag door de weilanden. Na een stegelke komen we op een dwarspad. Dit is eigenlijk een 4-sprong, want wij gaan rechtdoor door het weiland (pad moeilijk te zien) richting het voor ons liggende bosje. We blijven dit smalle paadje, dat over diverse beekjes gaat, steeds volgen totdat we het bosje dooreen houten V-hekje verlaten. We lopen nu rechtdoor langs de afrastering.

**13.** Aan het eind van dit weidepad gaan we naar links door een stegelke. We gaan eerst omlaag en dan weer omhoog naar het in de verte recht voor stegelke. We gaan door een 2<sup>de</sup> stegelke en lopen dan aan de rechterkant van het grote weiland dicht langs de afrastering omhoog. We passeren daarbij een stegelke en lopen richting de huizen vóór ons (groot vakwerkhuis met roodpannedak). We verlaten het weiland door weer een stegelke en over een smal paadje, achter en tussen de huizen door, komen we uit op een geasfalteerde weg (Schweibergerweg).

**14.** We gaan nu rechtsaf.

**15.** Tegenover huisnummer 6 (Schweibergerhöfke, anno 1743) gaan we rechts een graspad in. We blijven dit voetpad naar beneden volgen.

**16.** Op de asfaltweg aangekomen gaan we naar links, steken de weg over en gaan dan meteen naar rechts, de Hurpescherweg in. Via een bruggetje gaan we over de Geul.

**17.** Direct daarna gaan we links door een stegelke. Recht voor ons zien we al de kerk van Mechelen. We blijven nu steeds rechtdoor lopen, negeren het bruggetje naar links, en komen na het verlaten van de weilanden bij de eerste huizen van Mechelen. We zijn nu in de Meester Beukenweg en iets verder passeren we het Dr. Janssenplein.

**18.** Op de 3-sprong aan het eind van het plein houden we links aan en komen uit op de doorgaande verkeersweg (Hoofdstraat). We gaan hier 100 meter naar rechts tot café het Pintje, waar u welkom bent voor een lekker biertje, koffie of iets te eten.