

Vijlenerberg Kroegjesroute

Een grensoverschrijdende wandeling van Café Restaurant Buitenlust via Herberg De Smidse naar Auberge Le Barbeau in het pittoreske Belgische dorp Sippenaeken.

Onderweg gaan we door het z.g. 5-sterregebied (het schitterende Geuldal met o.a. de beroemde 'Heimansgroeve' en langs een mooie watermolen). Op de terugweg komen we door het gehucht Cottessen en via het prachtige Vijlenerbos keren we terug naar Café Restaurant Buitenlust. De route is ca. 12 km.

Café restaurant Buitenlust

Achter 'Restaurant Buitenlust' gaan we naar links door een houten doorgang en volgen rechtdoor de gele en geelrode route totdat we bij een houten slagboom komen. We gaan rechtdoor en dan naar links naar beneden (rood gele route) en ook bij de volgende 4-sprong, verlaten we het bos en gaan rechtdoor naar beneden. We gaan niet door een hekje het weiland in, maar gaan naar rechts de holle weg naar beneden en komen uit op de Bommerigerweg (bij Huize Nooit Gedacht). Even naar links en dan meteen weer naar rechts. Op de volgende T-split-sing gaan we naar rechts en volgen de asfaltweg (wel links lopen a.u.b.). Links ligt de Wingberger-molen en verderop aan de rechterkant zien we Herberg de Smidse liggen, waar we eventueel een pauze kunnen inlassen. Na de pauze steken we, met de rug naar de Herberg, de weg over en gaan over een bruggetje de weilanden in. We blijven het weidepad volgen en lopen langs de 'Volmolen'. Op de asfaltweg aangekomen nemen we de tweede weg naar links (doodlopende weg) en blijven deze volgen richting een oude boerderij (Vernelsberg). Ca. 150 meter na deze hoeve gaan we het eerste pad naar links, door een hekje en komen uit bij een stalen bruggetje. Achter het bruggetje rechtsaf en we volgen nu het pad langs de Geul via diverse draaihekjes. We komen langs de z.g. Heimansgroeve (aan de linkerkant). We verlaten even later dit schitterende natuurgebied (5-sterregebied) via een draaihekje naast een stalen hek en komen langs Hoeve Bervesj. We blijven het grindpad volgen. Ca. 50 meter na de houten brug (waar we niet over gaan) gaan we naar rechts een smal paadje in. We gaan over een beekje en iets verder op de schuine T-splitsing naar rechts. We naderen nu Camping 'Au Vieux Moulin'. We passeren grenspaal no. 8 en op de camping gaan we het eerste weggetje rechtsaf. Over een ijzeren bruggetje en we lopen door tot op een grote parkeerplaats. Deze steken we over, gaan weer over een bruggetje en lopen rechts van het huis via een geasfalteerd weggetje naar boven en we komen bij de kerk van Sippenaeken. Hier gaan we voor de kerk langs, steken de weg over en komen bij Auberge Le Barbeau, waar we kunnen genieten van een welverdiende pauze.

Auberge Le Barbeau

Na de pauze gaan we met de rug naar Auberge Le Barbeau naar rechts en meteen vóór de kerk weer naar rechts. Deze dalende weg blijven we volgen en bij de volgende kruising met een oude richtingwijzer gaan we naar links. Op de volgende kruising weer naar links (richting Camping Au Vieux Moulin). Deze asfaltweg lopen we helemaal uit en we komen op de camping. Rechts zien we het receptiekantoor en voor ons het campingrestaurant. Hier gaan we linksaf en meteen na het restaurant en vóór het bordje: Parking 100 pl. weer rechts. Dit geasfalteerde weggetje blijft we rechtdoor volgen. Dit pad gaat aan het eind van de camping over in een versmald pad, langs een taxushaag. We steken een beekje over en gaan omhoog via een trappenpartij. Boven gekomen gaan we rechtsaf richting de Cottesserhoeve (blauwe route). We blijven steeds rechtdoor lopen over de asfaltweg langs de camping omhoog. Deze weg gaat vanzelf over in een veldweg. Bij lantaarnpaal no. ..85 (Cottessen 3) lopen we links omhoog (blauwe route). Dit pad (eerst tussen de dassenburchten door) blijven we geruime tijd volgen totdat we op een asfaltweg uitkomen. Links hebben we een prachtig uitzicht over de omgeving. Op de asfaltweg aangekomen gaan we naar links. Na ca. 100 meter zien we aan de overkant een klein paadje het bos in gaan. Dit pad nemen we en na 15 meter houden we rechts aan en gaan we weer stevig klimmen. We bereiken de parkeerplaats 'Zevenwegen', een knooppunt van routes en wegen. Hier gaan we naar links en nemen het pad achter de groene ijzeren slagboom met de gele en geelrode paaltjes. We blijven de gele en geelrode paaltjes consequent volgen en negeren alle zijpaden (bij zitbank links naar beneden). Aan het eind van dit pad steken we een asfaltweg over en via een smal paadje (nog steeds geel en geelrood) komen we weer bij café restaurant Buitenlust, waar we bij Bram en John kunnen nagenieten van deze schitterende wandeling.