

985. PARTIJ 9,3 km

www.wandelgidszuidlimburg.com



Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u door een weiland en over een panoramisch graspad naar de rand van de buurtschap Berghem. U loopt een mooi dal in langs een leuk boerderijterras en klimt omhoog naar een bos met weer mooi uitzicht. U komt op de Gulperberg en via weilanden wandelt u naar de golfbaan Mechelen. De terugweg wandelt u geruime tijd over een leuk bospaadje door het Dunnenbos en dan loopt u met prachtig panorama omlaag door de weilanden naar Partij. Neem zelf drinken mee voor onderweg, er staan enkele zitbanken.



Startadres: Eetcafé De Remise, Partijerweg 35, Partij – Wittem. Tel: 06-27622783. Parkeerplaats: Oude Heirbaan 6, Partij.

GPS afstand	Looptijd	Hoogteverschil	Totaal omhoog
9,30 km	2.20 uur	105 m	166 m



Wandelgids Zuid-limburg
www.wandelgidszuidlimburg.com

985. PARTIJ 9,3 km

1. 1. Met uw rug naar de ingang gaat u L en meteen daarna, waar de doorgaande weg bij wegwkruis scherp naar links buigt, gaat u RD (Oude Heirbaan) omlaag.

(Voorbij mooie treurwilg passeert u rechts (huisnr. 6) de rijksmonumentale hoeve genaamd t Wienhoes. Deze monumentale hoeve (18^e eeuw) ligt aan de voormalige hoofdweg Maastricht - Aken. De rechter vleugel was als pleisterplaats voor de postkoets gebouwd. Het Wienhoes was de plaats waar de paarden van de postkoets werden verwisseld).

Na 100 m, tegenover de parkeerplaats bij de voormalige basisschool, steekt u R via brede brug de Selzerbeek, een zijbeek van de Geul over. Meteen daarna bij breed ijzeren hek gaat u door de nauwe doorgang en volg via draaihekjes/stegelkes het pad door de rand van "Fruitwei van Partey" met rechts afrastering en hoeve 't Wienshoes.

(U kunt ook over het pad langs de hoge haag lopen).

(In de boomgaard staan 65 hoogstambomen, bestaande uit 55 verschillende soorten appel- peren- pruimen- en kersbomen. Aan de bomen hangt een bordje).

Via klaphek verlaat u de hoogstamboomgaard en steekt u de doorgaande weg over en gaat u bij verbodsbord L over de asfaltweg. Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L over het fietspad met rechts het tankstation. Aan de kruising met verkeerslichten steekt u R de doorgaande weg (Maastricht-Vaals) over en gaat u RD over het fietspad.

(Hier ziet u rechts aan het fietspad een wegwkruis/ongevalskruis staan. Hier kwam op 19 januari 1966 de 65 jarige uit Gulpen afkomstige ongehuwde Albert Odekerken om het leven toen hij door een bus werd geschept. Hij werd "t Sjielpke" genoemd omdat hij bijna altijd floot.

Hier ligt ook een dikke kei met een plaque t. h. a. de 20 jarige Amerikaanse piloot tweede luitenant James Jetter van de US Airforce, die om het leven kwam toen zijn Mustang hier vlakbij neerstortte. Er zijn aanwijzingen dat het toestel door geallieerd afweergeschut uit de lucht is gehaald. Als dat klopt – de familie van Jetter gaat daar zelf ook vanuit – is de jongeman dus door eigen vuur gesneuveld).

Aan de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg met links de doorgaande weg en u loopt het bedevaartsoord Witterm binnen en u passeert het Redemptoristenklooster (1729-1733).

(Na 500 m passeert u rechts Europarc Gulperberg).

(Sinds 1893 wordt hier de heilige Gerardus Majella vereerd. Het kloostercomplex bestaat uit het klooster, de mooie Redemptoristenkerk, de grote Gerarduskapel, de mooie kleine Smartenkapel, de mooie Mariakapel en de prachtige kloosterbibliotheek (eind 19^e eeuw). Zeker even binnenlopen en via de Gerarduskapel een rondje lopen langs de kapellen).

****** Voor de ingang de Redemptoristenkerk (zie infobord bij ingang) steekt u L via de oversteekplaats de doorgaande weg over. Op de grote parkeerplaats gaat u R richting wit huis. Vlak daarna gaat u bij het witte huis L bij afsluitboom door de mooie bomenlaan met rechts van u de grote schuur van de kasteelhoeve (18^e/19^e eeuw). Steek de doorgaande weg over en ga R over het fietspad.**

(De grote woning Rijksweg no.2 is het voormalige poststation "De Posterij" (1825-1856). Halteplaats van de postkoets. Rechts ziet u kasteel Witterm (12^e eeuw)).

2. Vlak voorbij de Geulbrug gaat u L (geel-rood) via ijzeren klaphek en draaimolentje het weiland in en loop RD. richting hoger gelegen boerderij

(Rechts aan de bosrand ziet (afhankelijk van jaargetijde) een oorlogsbunker die bij een eventuele inval van het Duitse leger een eerste vorm van verzet moest bieden bij de Geulovergangen).

Via draaihekje steekt u via bruggetje de tak van de Geul over en loop via stegelkes RD (geel-rood) door het weiland omhoog u passeert rechts het voormalige bakhuis ('t bakkes) van de hoeve, waarin vroeger broden en vlaaien werden gebakken.

(I.v.m. brandgevaar stond 't bakkes los van de boerderij).

Op het erf van de Hoeve de Bek (1663) loopt u rechts over de klinkerweg langs deze hoeve. Aan de asfaltweg gaat u L met rechts de 600 m lange steile Gulperberg. Meteen daarna gaat u, tegenover de mooi gerestaureerde Hoeve De Bek (nr. 139) met de mooie met leisteen bedekte dakkapelletjes, bij verbodsbordje R de asfaltweg omhoog.

(Hoeve de Bek stamt uit 1663. Tot 1825 was dit o.a. het poststation halverwege de voormalige hoofdweg Maastricht-Aken).

Vlak daarna wordt de asfaltweg een stijgende veldweg/graspad, die u bijna 900 m RD volgt met links mooi uitzicht over het droogdal.

Boven gaat u L de smalle (holle) asfaltweg omlaag met even verder links prachtig uitzicht over het Geuldal. Beneden bij de Gerardushoeve wordt de asfaltweg een veldweg.

(Hier bij/in de Gerardushoeve is boerderijterras De Verloren Kost. Geopend van Pasen t/m herfstvakantie. Rond de boerderij staan luxe ingerichte Farmtenten. Als u dus nog een leuk kampeerplekje zoekt),

Aan de 3-sprong, bij wegwijzer en links een afsluitboom, gaat u RD de veldweg omhoog.

3. Bij zitbank (mooi uitzicht) aan de bosrand gaat u R het pad door de bosrand omhoog, dat een eindje verder links omhoog buigt. Volg nu circa 500 m RD dit licht stijgende bospad door het Wageler Bos. Aan de 4-sprong gaat u R het bospad omlaag. Via draaihekje verlaat u het bos en loop bij regenwaterbuffer Bosch–Wageler RD de veldweg omhoog. Boven aan de smalle asfaltweg gaat u L. Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD. U passeert links de mooie grote carréhoeve met 2 sluitstenen boven de poorten met het jaartal 1867. Negeer veldweg rechts omlaag. Na 50 m, einde haag, gaat u L via draaihekje het weiland in. Loop nu RD via drie draaihekjes door het weiland omlaag met rechts van u afrastering en links van u weer mooi uitzicht o.a. op de 94 m hoge tv-mast boven in het Eyserbos. Voorbij het derde draaihekje gaat u R door het klaphekje en ga dan meteen L door het volgende weiland omlaag met links van u afrastering. Bij alleenstaande hoge meidoorn, waarin een wilduitkijkhut staat, gaat u door het draaihekje en ga dan R door het langgerekte weiland met rechts van u afrastering. Na 500 m gaat u aan de smalle asfaltweg L omlaag. Boven bij wegkruis wordt de asfaltweg een veldweg. Negeer meteen voetpad rechts en 100 m verder loopt u tussen het golfterrein van de Golf & Countryclub Wittem, de oudste golfbaan van Limburg (1956), door.

(De veld- grindweg omhoog lopend passeert u meteen voorbij twee ingangen van golfterrein rechts bij hulsstruik het ongevalskruis van Jozef Boers. Op 18 aug. 1918 was Jozef met zijn broer met paard en kar met een lading veldvruchten onderweg naar hun boerderij Lookerplei, die hier vlakbij stond. Het paard schrok van een tak en ging er vandoor. Jozef kwam daarbij onder de kar en overleed).

Na 400 m, meteen voorbij links staand infobord en bij zitbank gaat u RD de grind-velweg omlaag verder langs het golfterrein. Negeer na 100 m bijna beneden, bij afsluitboom en memoriekruis, zijpad links.

(Dit kruis herinnert aan de RAF piloten S.A. Somerscales en H.R. Poole, wiens vliegtuig hier op 23-4-1944 neerstortte. Van de zevenhoofdige bemanning overleefde alleen de vliegenier Tom Wingham de crash. Hij bracht zich met zijn parachute

in veiligheid. Op 15 mei 2015 stierf hij op 92 jarige leeftijd).

4. Let op! 100 m verder gaat u beneden tegenover rechts op golfbaan gelegen vijver L over het bospaadje. (Dit is ca. 50 m vóór de bovengelegen 3-sprong bij afvalbak en zitbank). Volg nu geruime tijd het kronkelende smalle bospad, dat soms versperd wordt door bomen, RD door het Schweiberger bos. Na 800 m gaat u aan de Y-splitsing R het smalle soms begroeide bospad omhoog. Na 100 m gaat u boven aan de bosrand L over het graspad met links de bosrand en rechts akkers en voor u schitterend uitzicht.

(Als u 50 m verder L het in de zomer begroeide bospaadje inloopt, dan komt u na 20 m bij een moordkruis. In 1753 werd hier de Capucijner monnik F.P., die onderweg was van het klooster in Hoogcruts naar het klooster in Wittem overvallen en daarbij het leven liet).

Een eind verder passeert u een zitbank, een genietplekje).

Negeer zijpaden links en blijf het pad langs de bosrand en later even door het bos RD volgen.

5. Op de hoek van het bos gaat u, bij zitbank ter nagedachtenis van Hub Loozen en infobord Groene Hotspot nr. 7, RD door het weiland omlaag.

(Hub Loozen, die in juni 2007 op 51 jarig leeftijd plotseling stierf, werkte al 35 jaar bij Staatsbosbeier.

Hier heeft u bij zitbank, een genietplekje, en Groen Hotspot nr. 7 bij helder weer formidabel uitzicht.

Rechts ziet u de hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen.

Rechts ziet u ook de twee uitzichttorens de Wilhelmina- en Boudewijntoren op het Drielandenpunt in Vaals en de 133 m hoge tv toren in het Aachener Wald.

Schuin rechts beneden ziet u het ommuurde slotklooster Mariëndaal in Partij.

Voor u beneden, ziet u het Redemptoristenklooster in Wittem

Boven ziet u voor u de 94 m hoge tv mast in het Eyserbos en het Toscaans landschap met populieren bij Eys.

Schuin links ziet u de St. Gertudiskerk in Wijlre).

Beneden gaat u R de smalle asfaltweg omlaag. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u bij verbodsborden L de betonplatenweg omlaag en u steekt beneden via de brug weer de Geul, het snelst stromend riviertje van Nederland, over. Aan de 3-sprong bij muurkruis in Partij gaat u L. Aan de T-splitsing gaat u R. Waar na 200 m de doorgaande weg bij wegkruis een scherpe bocht maakt, gaat u RD en u komt u weer bij De Remise, de sponsor van deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.